

# Droom



Cathy Ebbers

Illustraties: Luc Teunissen



Otto wordt wakker op een nogal ongebruikelijke plek. Wat is het licht hier? En wat voelt mijn bed hard en harig. Wat is er aan de hand? Hij gaat zitten en kijkt om zich heen. Het lijkt wel of hij in een sprookjesland is. Hij zit op het gras. Wat hij nog nooit zo groen heeft gezien. Naast hem staat een prachtige boom vol met kleine wit/roze bloemetjes. En hij voelt zichzelf zo gelukkig. In de verte ziet hij de meest prachtige vlinders. Hij staat op en besluit erheen te lopen.



He wat moet dat? Ga je zo op mijn huis staan?! Otto kijkt verbaasd om zich heen hoorde hij dat nou goed? Maar er is toch niemand. Ja hallo, kijk eens naar beneden. Heb jij geen manieren ofzo. Je kijkt iemand toch aan als die tegen je praat. Otto kijkt naar beneden en ziet daar een wandelende tak in pak! Hallo, sorry dat ik op je huis ging staan. Ik had je niet gezien. Ja dat zeggen ze allemaal. Hoe krijg ik mijn huis nu terug? Reageert de wandelende tak boos. Misschien kan ik je helpen om een nieuw huis te bouwen stelt Otto voor. De wandelende tak kijkt hem aan en begint te glunderen. Jij moet de jongen zijn die ons komt redden zoals de legende beschrijft! Alleen iemand zo goed, kan aanbieden om een huis te bouwen voor een arme wandelende tak. Jullie redden? Stamelt Otto terwijl de wandelende tak maar doorratelt. Weet de koningin al dat je er bent? Nee natuurlijk niet. Ik breng je er wel naar toe! Kom we moeten zo snel mogelijk zorgen dat je haar ontmoet. Oh ik heb mezelf nog helemaal niet voorgesteld! Wat een drama. Otto begint te lachen en steekt zijn hand uit. Ik ben Otto, stelt hij zichzelf voor. Oh ik ben meneer Tak. Nou dan kunnen we nu naar de koningin.

Wie durft mij te storen? Vraagt de Koningin als Meneer Tak en Otto binnenlopen. Pardon mevrouw de koning, begint meneer Tak zijn verhaal. Naast mij staat Otto en ik denk dat hij de jongen van de legende kan zijn. De koningin kijkt verbaasd, eindelijk! Waarom heb je er zo lang over gedaan om hier te komen? Oké, nou is het genoeg. Zegt Otto boos. Ik snap hier helemaal niks van. Ik word wakker op een grasveld daar kom ik een wandelende tak tegen die ook nog eens praat. Nu ben ik de jongen van een of andere legende en ben je ook nog boos, omdat ik te laat zou zijn? Kan iemand mij vertellen wat hier aan de hand is?

Je bent hier in een droomwereld waar alles prachtig is en daardoor is iedereen gelukkig.



Dit is de weermachine die zorgt ervoor dat er genoeg regen is om de planten water te geven. De regen valt alleen als iedereen in onze wereld slaapt. Alleen nu zijn we aangevallen door mijn gemene tweelingzus. Ze is jaloeus dat ik de koningin ben. Ze heeft tijdens de aanval het magische onderdeel van de weermachine gesloopt, waardoor ons land langzaam uitdroogt, wat de mensen ongelukkig maakt. Volgens de legende komt er een jongen. Hij weet een manier om het magische onderdeel terug te brengen. Hij zorgt ervoor dat het land weer prachtig wordt en de mensen gelukkig. Ben jij de persoon die deze uitdaging aangaat?

Natuurlijk kon Otto dit niet weigeren dus samen met meneer Tak als gids gaat hij op pad. Ze reizen via de bergen over enge smalle bruggetjes. Tot ze bij een groot meer komen.

Daar verschijnt vanuit het niets een poort. Wie hier wil passeren moet tol betalen, galmt er. Otto kijkt meneer Tak aan. Ik heb niks, jij? Nee, ik ook niet. Dan moeten we omlopen denk ik. Er galmt een lach, omlopen kost je weken en verschillende beproevingen. Die tijd heb je niet. Maar we kunnen je niet betalen, zegt Otto. Dan heb je geluk. Ik kan voor 1 iemand een gratis overtocht aanbieden, jullie keus, maar maak hem snel. Galmt er. Dan moet ik alleen verder meneer Tak. Bedankt voor je hulp. Otto geeft een knuffel aan meneer Tak.



Ik ben klaar om de oversteek te maken. Otto draait zichzelf om en opent de poort.



Met een klap slaat de poort dicht als Otto het nieuwe land binnen gelopen is. Wat een verschrikkelijk landschap hier! Maar Otto haalt diep adem en zegt vastberaden je bent hier maar voor een ding; en dat is op zoek naar het magische onderdeel. Hij merkt op dat de mensen die hier wonen helemaal niet zo vriendelijk zijn. Ze zien er slecht uit en worden kwaad als hij om hulp vraagt. Na een tijdje dwalen door het verschrikkelijke land komt hij een verwaarloosde vrouw tegen. Zij vraagt; Hallo jongeman met wie heb ik het genoeg om kennis te maken? Hallo mevrouw, ik ben Otto en op zoek naar het magisch onderdeel zodat ik de regenmachine kan maken en het weer regelmatig kan gaan regenen en alles weer groen en fris gaat worden. Iedereen weer vrolijk wordt van de bloemen, de frisse geuren en alle mensen en dieren weer te drinken hebben. Whaa haha zegt de oude mevrouw, ben jij dan die Otto die mijn zus heeft gestuurd? Als jij de zus van de koningin bent, dan ja. Waar is het magische onderdeel van de weermachine? Hahah want jij denkt dat ik je dat zomaar ga geven? Vraagt de

oude vrouw aan Otto. Ja? Als ik het lief vraag, zegt Otto vragend. Vergeet het maar. Als je het wilt moet je het winnen!

Er komt uit het niets een oud krakend rad tevoorschijn. De oude vrouw draait aan het rad om te bepalen welk spel ze zullen gaan spelen.

Het wordt..... steen, papier, schaar. De beste uit drie rondes wint en krijgt het magische onderdeel.



Oude vrouw	Otto	Winst
Schaar	Papier	Oude vrouw

Shit ik sta al achter, maar ik kan niet verliezen! Denkt Otto

Steen	Papier	Otto
-------	--------	------

Jeah! Een goede ronde voor mij nu moet ik nog een keer winnen. De oude vrouw zegt lacherig vergeet het maar ik verlies nooit! Je had een gelukstreffer.

Papier	Schaar	Otto
--------	--------	------

Ik heb gewonnen! Roept Otto. Poef de oude vrouw verdwijnt en op de grond blijft alleen een klein lichtgevend ding achter. Dat is vast het magische onderdeel. Hij raapt het gauw op en begint aan zijn terugreis, wat veel sneller lijkt te gaan dan op de heen weg.

Mevrouw de koningin, is dit het magische onderdeel? Ja, het is je gelukt! Aan jou de eer om het terug te plaatsen waar het hoort. Je hebt onze wereld gered! Wat zal iedereen gelukkig zijn als ze genieten van de pracht en praal van onze wereld. Dankjewel.