

The HologramPhone



Cathy Ebbers

Illustraties: Luc Teunissen

Om Otto en zijn creaties te vinden lopen door een smal, koud en donker gangenstelsel....

Opeens een schreeuw! Otto springt op. 'Wie is daar?' stamelt hij. Maar er komt geen reactie. Hallo?! Is daar iemand? De kelder van het oude huis is al jaren niet meer in gebruik, wie kan er nou door het gangenstelsel lopen? Otto besluit het gangenstelsel in te lopen om te kijken wat er aan de hand is. Na een paar meter stopt zijn zaklamp ermee. Oh nee de batterijen leeg natuurlijk! En ik heb geen reserve mee... Gauw draait hij zichzelf om en gaat terug naar de kelder.

In de kelder heeft hij alle ruimte om aan zijn uitvindingen te werken. Momenteel is hij bezig met een idee wat hij cadeau wil geven aan zijn oma. Dit idee moet oma van haar eenzaamheid afhelpen. Oh wat hoopt hij dat ze het leuk vindt!



IDEA

Eenmaal terug in de kelder staat daar zijn zus Sara bij zijn uitvinding. Wat doe jij hier?! Sara draait zichzelf om. Otto, hier ben je! Is dit je nieuwste uitvinding? Wat is het? Hoe werkt het?

Het is een cadeau voor oma. Ik noem het de HologramPhone. Dan is het net alsof de mensen die ze belt bij haar op visite zijn. Misschien voelt ze zichzelf dan niet meer zo eenzaam! Oh wat gaaf Otto! Mag ik zien hoe het werkt? Vraagt Sara. Ja nou ik weet nog niet of het werkt. Zullen we het samen testen? Ik heb mezelf er al in geprogrammeerd! Otto sluit de mobiel van Sara aan op het apparaat en vervolgens belt hij Sara.



Sara neemt de telefoon op en Otto verschijnt als hologram in de ruimte! Het is mij gelukt! Ik heb een HologramPhone gebouwd!

Een paar dagen later....

Oma! Ik heb een cadeau. Och wat leuk, schat. Maar wat is het? Vraagt oma nadat ze het cadeau bekeken heeft. Een HologramPhone oma, zegt Otto. Zal ik even laten zien hoe het werkt? Oh ja graag, antwoord Oma.

Niet veel later verschijnt Otto als hologram in de woonkamer bij zijn oma. Oma schrikt en begint hysterisch te gillen! Haal het bij mij weg! Het is hekserij! Haal het weg! Je bent een kind van de duivel! Otto schrikt van haar reactie en beëindigt het telefoongesprek. Zijn oma wordt langzaam weer rustig, maar Otto is helemaal van slag. Hij had toch iets goeds bedachts? Iets wat zijn oma kon helpen?

Sara komt even later ook binnen. Hoi oma, heb je Otto's cadeau al gezien? Hoe vind je het? Super lief dat hij dit speciaal voor jou gemaakt heeft, toch? Door alle vragen raakt oma opnieuw over haar toeren. Het is hekserij, Alleen een kind van de duivel bedenkt dit. Haal het bij mij weg!



Otto rent huilend weg en verstopt zichzelf in de bezemkast. Sara is hem achtervolgd. Mag ik bij je komen zitten? Vraagt Sara. Ze wacht niet op een antwoord en duwt de deur open. Waarna Otto begint te jammeren. Wat heb ik fout gedaan? Het is toch een super coole uitvinding die oma alleen maar kan helpen? Ik ben er zolang mee bezig geweest. Sara wacht rustig tot Otto weer wat rustiger wordt.



Otto je hebt iets heel moois gemaakt en het kan oma zeker helpen, maar ze heeft niet eens een tv. Ik denk dat oma niet begrijpt wat er gebeurt en daarom bang is voor jou uitvinding. Daarom raakte ze overstuur en begon ze al die gemene dingen te roepen. Snap je dat? Otto knikt instemmend. Otto, zullen we samen teruggaan en proberen om samen aan oma uitleggen wat er gebeurt? Misschien vindt ze het dan niet meer zo eng. Otto staat op. Je hebt gelijk, we gaan het samen uitleggen zodat oma niet meer bang hoeft te zijn, zegt Otto vast beraden.

Otto en Sara lopen samen de woonkamer van oma weer in. Gelukkig is oma inmiddels ook weer rustig. Oma, sorry dat ik u liet schrikken, begint Otto. Ik dacht dat ik iets uitgevonden had dat behulpzaam was, maar misschien had ik het niet zo op moeten dringen. Och lieverd, ik ben gewoon heel erg geschrokken. Al die moderne technologie, vroeger hadden we dat allemaal niet, antwoordt oma.

Oma dan heb ik een voorstel misschien kunnen we het uitleggen, zegt Sara. Als je snapt wat het is dan is het misschien niet meer zo eng. Ja! Reageert Otto enthousiast! Oma vindt dat een goed idee.

Dit is de telefoon, begint Sara haar uitleg. Met de telefoon kun je bellen en dan kunnen we praten met elkaar. Dit kan zelfs met iemand aan de andere kant van de wereld. Alleen je ziet elkaar niet. Om het dus wat echter te maken heeft Otto de HologramPhone uitgevonden. Otto neemt de uitleg over. Met de HologramPhone aan de telefoon bel je nog steeds zoals je normaal doet. Het enige verschil is dat de persoon die je belt nu in de ruimte lijkt te zijn. Die persoon is er natuurlijk niet echt. Maar het is een hologram. Eigenlijk is het een foto van iemand die mijn uitvinding omzet in een 3D figuur en dat zie je!

Oké dus als ik iemand bel dan zie ik een levensechte foto van die persoon? Dat is gaaf! Zullen we het nog een keer proberen? Vraagt oma. Otto laat zien hoe je de HologramPhone aansluit op de telefoon. Sara wil jij naar oma bellen? De telefoon gaat over en oma neemt op zoals ze altijd doet als de telefoon gaat, maar nu verschijnt Sara op de stoel. Oma glundert helemaal terwijl ze naar de levensechte foto van haar kleinkind kijkt. Bedankt Otto, zo is het net of de persoon die belt op bezoek is.

Otto en Sara gaan samen naar huis. Bedankt Sara voor je hulp. Zegt Otto terwijl ze naar huis lopen. Sara slaat een arm om Otto heen en lacht. Zo lopen ze door tot ze thuis zijn.