

Formule 1



Cathy Ebbers

Illustraties: Luc Teunissen

Als Bink thuiskomt uit school ligt er een brief op de deurmat. Hij lacht, wie stuurt er nou nog brieven? En legt de envelop op tafel. Dan ineens ziet hij met grote letters zijn naam op de envelop staan. Wat gek, dan zal ik het maar open maken.

Beste Bink,

Gefeliciteerd! Jij bent de winnaar van de formule 1 tekenwedstrijd.

We willen je uitnodigen om bij de wedstrijd in Zandvoort in de paddock te staan.



Oh wow denk Bink dit had ik echt niet verwacht helemaal te gek. Ik ga dan mijn grote idool eindelijk ontmoeten. Misschien heeft hij tips hoe ik ook ooit in deze wereld terecht kan komen het is mijn grootste droom om ook bekend te worden in de formule 1.

Iedereen is super trots op Bink dat hij die belangrijke wedstrijd heeft gewonnen en feliciteert hem daarmee uitgebreid. De tijd verstrijkt en eindelijk is de dag daar dat Bink naar Zandvoort mag komen voor die belangrijke Formule 1 race.

Inmiddels heeft Bink een brief gekregen met hierin belangrijke informatie. Hij zal opgevangen worden door Senna een monteur die hem die dag wegwijs gaat maken in de paddock en zal introduceren bij zijn grote idool. Het wordt een dag om nooit te vergeten schrijft Senna.

Het is de grote dag, en zoals afgesproken vangt Senna hem op bij de VIP-afdeling in Zandvoort. En vraagt Senna aan Bink heb je er zin in vandaag. Zeker zegt Bink ik vind het allemaal wel heel erg spannend. Kom zeg Senna ik zal je eerst maar eens even laten zien waar wij vandaag verblijven en wat we allemaal gaan doen. Let maar niet te veel op alle andere mensen en coureurs. Ze zijn allemaal even aardig het is een grote familie en het gaat helemaal goed komen. Heb je jou telefoon meegenomen Bink? Dan kun je lekker met iedereen op de foto. Je mag alleen geen foto's maken op bepaalde plekken vanwege geheime informatie die niet bekend mag worden, maar dat zal ik jou wel vertellen waar je dan geen foto's mag maken.



Senna en Bink maken hun rondje en iedereen is even aardig tegen Bink. Er zijn coureurs en bekende mensen die zomaar met Bink op de foto willen gaan en iedereen is aardig en doet net of ze hem al jaren kennen. En dan ineens staat hij daar oog in oog met Sjors de F1 kampioen van vorig jaar.



Hey jongen hoe gaat het? Vraagt Sjors. Bink stottert, goed hoor. Kom Bink loop even met Senna en mij mee dan zal ik je van alles vertellen over de F1 auto waar ik momenteel in rij en misschien kun je dan erin gaan zitten dan maak ik even een coole foto van jou. Het is of Bink droomt, zijn grote idool Sjors die met hem een gesprek voert al die informatie over de F1 wagens en dan ook nog op de foto met Sjors en in zijn auto. Bink valt bijna flauw van opwinding. Gaat het allemaal wel vraagt Senna. Ja hoor, zegt Bink het is zo cool allemaal vandaag, oh daar loopt Sjimmie, dat is toch die gast die Sjors vorig jaar zo spannend verslagen heeft en daardoor F1 kampioen werd? Ja klopt zegt Senna, die twee zijn niet echt goede vrienden sinds dat akkefietje, lacht Senna.

Eenmaal bij de auto vertelt Senna samen met Sjors wat over de auto. Als Bink erin zit voor een foto. Valt het hem op dat er een soort stang recht voor zijn gezicht zit.

Waar is dit voor? Vraag Bink. Dat is voor de veiligheid zegt Senna. Huh?! Voor de veiligheid. Je ziet toch veel minder? Zegt Bink verbaasd. Klopt, je ziet inderdaad minder zegt Sjors. Maar bij een ongeluk beschermt het de rijder, valt Senna hem bij.



Het wordt een halo genoemd en dient als beschermkap. De halo moet ervoor zorgen dat de coureur beschermd is voor vliegende onderdelen. Verteld Senna. Maar weet je wat echt cool is? Vraagt Sjors aan Bink. De Halo kan het gewicht van 15 formule 1 auto's dragen! Wow dat is echt veel roept Bink.

De race begint zo dus ik moet mezelf klaar gaan maken zegt Sjors. Kom zegt Senna, Sjors moet zich gaan omkleden er is nog een briefing en dan zal hij zich mentaal gaan voorbereiden. Wij gaan inmiddels een plekje zoeken op de viptribune zodat je alles goed kunt zien. Maar eerst gaan we nog even langs de catering om wat te eten en te drinken. Op de VIP tribune zit hij tussen allerlei familie van de coureurs en bekende mensen uit de hele wereld.

Oké zegt Senna, het gaat zo beginnen Bink ze zijn nu met de opwarm ronde bezig. Jammer genoeg had Sjors niet zulke beste tijden neergezet dus hij start vanaf plaats 3 maar de mankementen waar hij last van had hebben we kunnen verhelpen dus de kans is groot dat Sjors toch wel op plaats 1 kan eindigen want de auto is super snel. Oké, zegt Bink. Oh ze gaan aftellen, 321 en daar gaan ze van start.



Het is een spannende opening en Sjors komt direct vanaf plaats 3 op plaats 2 terecht maar Sjimmie die vanaf plaats 5 moest starten zit vlak achter Sjors op plaats 3.

Terwijl iedereen nog op de medium banden rijdt gaat Sjimmie naar binnen voor een nieuw setje softs. Hij rijdt nu veel harder dan Sjors en komt al in de buurt! Hij probeert voorbij te komen, maar Sjors verdedigd goed. Terwijl Senna net aan het uitleggen is dat de mislukte inhaalpoging nog de enige optie was deze ronde schiet Sjimmie naast Sjors in een hele krappe bocht! Sjors wordt uit van de baan afgeduwd. OH nee! Bink zit op het puntje van zijn stoel. Als dat maar goed gaat.

Sjimmie heeft een mega risico moeten nemen en komt zelf ook niet goed uit, zijn achterkant gaat schuiven. 'Kabam!' Hij rijdt tegen Sjors aan. De auto van Sjors vliegt door de lucht en komt met een plof ondersteboven op de grond neer. Iedereen is gespannen. Er zou toch niks ergs met Sjors zijn??



Senna heeft contact met het team, maar hoort niks. Opeens ziet Bink beweging bij de auto van Sjors. Volgens mij weet Sjors zichzelf eruit te bevrijden! Inderdaad zegt Senna opgelucht.

Aan het eind van de race gaat Senna met Bink naar de auto kijken. Nou deze auto is helemaal kapot zegt Senna verdrietig, maar Sjors mankeert niks dat is het belangrijkste. Gelukkig zat de Halo erop, zegt Bink. Nu lag de auto daarop en kon Sjors uit de auto klimmen.